



BIDDEN ALS NOOIT TEVOREN
GEBED VOOR WIJSHEID

GEBED DEADLINE-PRINCIPE

*Jezus, bedankt dat ik u kan betrekken bij deze beslissing.
Ik bid u dat u mij laat zien hoelang ik nog voor deze situatie moet bidden en vechten.
Ik wil u alles geven en geloven en hopen. Ik wil u vragen mij te veranderen.
Tegelijkertijd wil ik deze beslissing niet nog langer voor mij uitschuiven.
Help mij om vol moed een deadline te stellen.
En ik bid u dat u voor die tijd een wonder doet.
Spreek tot mij. Verander mij.
En wanneer dat wonder en uw ingrijpen niet gebeuren, help mij dan om er een streep onder te zetten
en een nieuw hoofdstuk van mijn leven open te slaan.*

GEBED OPEN DEUR-PRINCIPE

*Lieve God in de Hemel, open alstublieft een deur.
Zet die deur alstublieft zo wijd open, zodat er geen twijfel over mogelijk is.
En wanneer het niet uw pad voor mij is, dan wil ik u vragen of u die deur volledig voor mij wilt sluiten.
Brenge alstublieft verandering in de situatie, die voor mij aanvoelt als een doodlopend spoor,
waarbij ik geen uitweg meer zie.
Geef me nieuw inzicht en open deuren naar nieuwe mogelijkheden.
Heilige Geest, blokkeer alstublieft mijn pad als ik de verkeerde weg ben ingeslagen.
Leidt mij alstublieft. Ik vertrouw op u.*

GEBED STOPLICHT-PRINCIPE

*Vader, bedankt dat u een wonderbaarlijk plan voor mijn leven hebt.
Bedankt dat ik u om wijsheid mag vragen.
Help mij onderscheid te maken tussen groen, oranje en rood.
Ik vertrouw erop dat u veel beter weet dan ik wat goed en juist is voor mij.
Geef me alstublieft een duidelijke 'ja'.
En als ik moet wachten, geef me dan het geduld en het geloof om aan deze wens vast te houden.
Ik vraag u om kracht om, wanneer het stoplicht rood is en ik van u een 'nee' ontvang,
dat dan te kunnen accepteren.
Ik wil niet aan iets vasthouden wat in uw ogen niet het juiste is.
Ik laat mijn wens nu los en ik ben klaar voor iets heel nieuws, wat u geven zult.*

GEBED 10-IDEEËN PRINCIPE

Pak een stuk papier of je smartphone en vraag God om tien nieuwe ideeën en mogelijke oplossingen en schrijf die op tijdens het bidden van het volgende gebed:

*Jezus, ik kom bij u met deze onmogelijke situatie. Ik weet het niet meer.
Deze deur is gesloten en de uitkomst die ik graag zou zien is schijnbaar niet het juiste.
Ik vraag u: laat me nieuwe mogelijkheden zien.
Heilige Geest, geef me alstublieft nieuwe ideeën en nieuwe gedachten.
Laat me zien hoe het zou kunnen zijn.
Wat heb ik nog niet bedacht? Welke ideeën heeft u nog?
Inspireer mij alstublieft met uw creativiteit.*

GEBED VRIENDEN OM RAAD VRAGEN-PRINCIPE

*Lieve God, ik wil ... [naam vriend] om raad vragen.
Spreek alstublieft door deze persoon tot mijn hart, zodat ik uw wil kan herkennen.
Bedankt voor mijn vrienden, die open en eerlijk met mij zijn,
omdat ze van mij houden en het beste met me voor hebben.
Het betekent veel voor mij om hun inzichten, aan hen door u gegeven, via hen te ontvangen.
Bedankt, Jezus!*

GEBED VOORDELEN/NADELEN-PRINCIPE

Maak simpelweg een tabelletje waarin je alle voor- en nadelen tegenover elkaar zet.
Vraag God je te helpen de kosten en de baten goed in te zien.

*Bedankt Jezus, voor alle logische denkwijze die u mij gegeven hebt.
Ik heb alle voor- en nadelen opgeschreven.
Laat me alstublieft duidelijk zien wat ik nog over het hoofd hebt gezien
en laat me vooral zien wat u denkt over alle positieve en negatieve gevolgen van deze keuze.
Ik wil niet slechts het goede. Laat het mij alstublieft zien wanneer u nog iets beters
voor mij heeft klaarliggen, wat ik nu misschien nog niet kan zien.
Geef me alstublieft een heldere blik, die verder kijkt dan mijn eigen gedachten
en mijn eigen wensen.
Amen*